

τον πολίτη



Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση προτείνουμε να εξελιχθεί ως ένα σχέδιο το οποίο υλοποιείται σταδιακά αλλά γρήγορα και αποτελεσματικά. Ένα σχέδιο που βασίζεται στην αρχή ότι όλες οι διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης είναι εξορισμού ανοικτές. Δηλαδή να επιτρέπεται η παρακολούθηση της πορείας τους με τρόπο εύκολο, αυτόματο και όλα τα στοιχεία να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα

κρατικών προμηθειών για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και εξοικονόμηση πόρων, με την αξιοποίηση διαθέσιμων λύσεων από την αγορά για να υπερβούμε τις χρονοβόρες διαδικασίες.

Διαφάνεια στις προσλήψεις. Με άμεση κατάργηση της συνέντευξης στον ΑΣΕΠ και με το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προσλήψεων του δημοσίου αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ. Με την επέκταση του πληροφοριακού συστήματος δημοσιοποίησης των προσλήψεων στο οποίο θα ανακοινώνονται όλες οι συμβάσεις έργου και απασχόλησης που συνάπτουν οι φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα εντός και εκτός ΑΣΕΠ.

Εθνικό Παρατηρητήριο Τιμών με διαδικτυακή παρουσίαση των τιμών όλων των προϊόντων ανά περιοχή. Οι πολίτες

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ταυτόχρονα και ένα κάλεσμα στον ιδιωτικό τομέα στην ελληνική αγορά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για να δραστηριοποιηθεί με στόχο την παραγωγική αξιοποίηση των μεγάλων έργων προς όφελος των πολιτών και της ελληνικής οικονομίας

διαδικτυακή πλατφόρμα, ψηφιακής οργάνωσης και παροχής δεδομένων προς τους πολίτες και θα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του δημοσίου. Παράλληλα, ως δεύτερη παρέμβαση προτείνουμε μια επιτελική συμφωνία, με εκδόσεις, παραγωγούς και συγγραφείς για την ελεύθερη διάθεση του δημόσια χρηματοδοτούμενου πολιτιστικού περιεχομένου. Μέσα από φορείς όπως η ΕΡΤ, το Κτηματολόγιο, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και βιβλιοθήκες στόχος μας είναι άμεσα η ελεύθερη διάθεση μέσω του διαδικτύου όλου του περιεχομένου ιδιοκτησίας του δημοσίου.

Τρίτον, ηλεκτρονικές υπηρεσίες βασισμένες σε ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό είναι βασικοί πυλώνες των αλλαγών στην εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση. Ο στόχος εδώ είναι διττός: αφενός να χρησιμοποιηθούν προϊόντα ανοιχτού λογισμικού στην εκπαίδευση, αφετέρου η υιοθέτηση του μοντέλου σχεδιασμού και παραγωγής του ανοιχτού λογισμικού από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η κατά προτεραιότητα χρήση του ανοιχτού λογισμικού

στη Δημόσια Διοίκηση θα συμβάλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην απεξάρτηση από κλειστές λύσεις, στη βελτίωση της ασφάλειας και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Τέταρτον, η μετάβαση από την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού στην αγορά υπηρεσιών. Πρόκειται για μία παρέμβαση που θα συμβάλει στην ανάπτυξη του κλάδου των υπηρεσιών και θα οδηγήσει στη μεταφορά πόρων από τις δαπάνες κτήσης εξοπλισμού και λογισμικού προς την εγχώρια αγορά παροχής υπηρεσιών συμβάλλοντας στη μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο. Θα βοηθήσει στην παραγωγική αξιοποίηση των μεγάλων και κρίσιμων έργων πληροφορικής και επικοινωνιών που έχει παραλάβει το Δημόσιο και δε λειτουργούν προς όφελος της Δημόσιας Διοίκησης και των πολιτών. Ταυτόχρονα είναι μία πράσινη πολιτική γιατί συμβάλει στη μείωση του απαιτούμενου εξοπλισμού αλλά και στην καθημερινή κατανάλωση ενέργειας.

Η μετάβαση και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα εποπτεύεται από

το γραφείο του πρωθυπουργού και από έναν εντεταλμένο υπουργό ο οποίος θα συντονίζει την οργανική σύνδεση όλων των τομέων πολιτικής, όλων των Υπουργείων με στόχο την εφαρμογή με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα των βέλτιστων πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η επιτυχία μας στην ανάκαμψη από τη μεγάλη οικονομική κρίση θα κριθεί όχι μόνο από τις παρεμβάσεις στους διάφορους τομείς αλλά και από την ικανότητα να υιοθετήσουμε και να εντάξουμε στην καθημερινότητα του Έλληνα τις σωστές τεχνολογίες με τον αποτελεσματικότερο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Η πρόκληση είναι μεγάλη και για το λόγο αυτό οι προτάσεις μας είναι ριζοσπαστικές. Είναι ταυτόχρονα και ένα κάλεσμα στον ιδιωτικό τομέα στην ελληνική αγορά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για να δραστηριοποιηθεί με στόχο την παραγωγική αξιοποίηση των μεγάλων έργων προς όφελος των πολιτών και της ελληνικής οικονομίας. Η αποτελεσματική συμβολή όλων των εταιριών πληροφορικής και των εργαζομένων του κλάδου είναι καθοριστική για την επιτυχία των παρεμβάσεων μας.

Τελικά η υλοποίηση των προτάσεών μας έχει έναν και μοναδικό στόχο. Να εξανθρωπίσουν και απλοποιήσουν τη ζωή των πολιτών δίνοντάς τους νέες ευκαιρίες, δυνατότητες, δυνάμεις αλλά και απελευθερώνοντας τους από δουλείες γραφειοκρατίας, πελατειακές πολιτικές και καθημερινότητα διαφθοράς. Θα είναι προσφορά στην ποιότητα της δημοκρατίας μας, στο δυναμισμό της οικονομίας μας, στη δημιουργικότητα του πολιτισμού μας, στην απλότητα της καθημερινής μας ζωής.

Ο κύριος Γιώργος Α. Παπανδρέου είναι Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 