



ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Χρειάζεται “Προϋπολογισμός Καινοτομίας” για την ανανέωση της ελληνικής οικονομίας

Με ποιον τρόπο πιστεύετε πως η τεχνολογία μπορεί να περιορίσει φαινόμενα διαφθοράς και να συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο της αγοράς;

Η είσοδος του διαδικτύου στην καθημερινότητά μας την τελευταία δεκαετία έχει αλλάξει ριζικά τους “όρους του παιχνιδιού” για την πολιτική και την κοινωνία. Οι άπειρες εφαρμογές του έχουν ουσιαστικά επαναπροσδιορίσει το ρόλο και τις δυνατότητες που έχουμε ως πολίτες, λειτουργώντας σε μεγάλο βαθμό απελευθερωτικά και ως ένα βαθμό με χειραφέτηση για όλους τους χρήστες του. Κι όμως, αυτές οι αλλαγές μόλις τώρα αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές στη χώρα μας. Ιδιαίτερα ο **πολιτικός κόσμος** και η **δημόσια διοίκηση**, τις αντιμετωπίζουν με **αμηχανία** και σε μεγάλο βαθμό με **άγνοια** της πραγματικής κοσμογονίας που συντελείται κάθε λεπτό που περνάει.

Μπροστά σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνουν ταχύτατα οι τεχνολογικές εξελίξεις, το κρίσιμο ερώτημα για μας τους πολιτικούς δεν μπορεί παρά να είναι ένα: **πώς καλύπτουμε το χαμένο έδαφος ως προς την ενσωμάτωση του διαδικτύου στα δημόσια πράγματα της χώρας με τρόπο άμεσο και ριζοσπαστικό;**

Προσωπικά, εμπνέομαι από το παράδειγμα των λογισμικών ανοικτού κώδικα που είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα σε όλους. Αυτή είναι η καινοτομία που πρέπει να εισάγουμε στη δημόσια διοίκηση μέσω του Internet και των εφαρμογών του, ώστε όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να γίνουν πιο αποτελεσματικές, φιλικές και ανοιχτές απέναντι στο δημόσιο έλεγχο.



Χρειαζόμαστε ένα **πρωτοπόρο και ρηξικέλευθο “freedom of information act”** που θα αλώσει τα πανύψηλα τείχη της ελληνικής γραφειοκρατίας με πολιτορκητικό κριό τις νέες τεχνολογίες και το Internet. Ένα **σύστημα ελεύθερης διαδικτυακής πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα**, στη δημόσια πληροφορία, μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για περισσότερο διαφάνεια και λογοδοσία εκ μέρους της πολιτικής, με αλυσιδωτές αντιδράσεις στην ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας (καλύτερη δημοσιογραφία, πιο ενημερωμένοι πολίτες, κ.ο.κ.). Οι ισχύοντες νόμοι πολύ απλά δεν αρκούν.

Τι μέτρα προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση των νέων τεχνολογιών στην ελληνική οικονομία και κοινωνία;

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών μπορούν να αποτελέσουν το υπόβαθρο για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο αλληλά και εργαλείο για τη συμμετοχή του πολίτη, τη διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία. Με μια τολημνή πολιτική μετάβασης στη νέα εποχή, θέλουμε η Ελλάδα να καλύψει με ταχύτητα τη μέχρι σήμερα υστέρηση και να καταταγεί μεταξύ των πρώτων χωρών στη χρήση προηγμένων

Πρώτη προτεραιότητά μας είναι η τήρηση της δέσμευσης για την πλήρη εφαρμογή πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Χρειάζεται “Προϋπολογισμός Καινοτομίας” για την ανανέωση της ελληνικής οικονομίας

ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέχρι το 2015. Οι στόχοι μας είναι φιλόδοξοι και ταυτόχρονα εφικτοί. Θεωρούμε αναγκαία τη γρήγορη κάλυψη όλης της επικράτειας με πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα με ταυτόχρονη διεύρυνση των πηγών και του περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα. Στη δική μας αντίληψη οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτελούν Δημόσιο Αγαθό στο οποίο πρέπει να εξασφαλιστεί πρόσβαση στον καθένα, πατού και κάθε στιγμή.

Πρώτη προτεραιότητά μας είναι η τήρηση της δέσμευσης για την πλήρη εφαρμογή πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιοποίηση της επαφής του Κράτους με τον πολίτη, για την προώθηση πρακτικών ηλεκτρονικής υγείας και ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ταυτόχρονα, το ελληνικό δημόσιο θα στηρίξει επενδύσεις σε όλες τις προηγμένες ηλεκτρονικές δικτυακές υποδομές (καλώδια, οπτικές ίνες, ασύρματα δίκτυα) με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και με έμφαση στις απομακρυσμένες περιοχές.

Οι πολιτικές μας έχουν, επίσης, στόχο έχουν να εξυγιάνουν και να διευρύνουν τον ανταγωνισμό στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, καθώς και να κατοχυρώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την ανταγωνιστική πρόσβαση όλων των επιχειρήσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις υφιστάμενες και νέες δικτυακές υποδομές με ανάλογη δίκαιη κοστολόγηση και εξάλειψη μιας σειράς στρεβλώσεων των κανόνων ρύθμισης και υγιούς ανταγωνισμού. Για το σκοπό αυτό, θα καθιερωθεί μια ενιαία ρυθμιστική αρχή για τις δικτυακές υποδομές και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε πλήρη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Παράλληλα, θα προωθηθούν ταχύτατα

όλες οι αναγκαίες κανονιστικές ρυθμίσεις καθώς και οι αδειοδοτήσεις για τις ψηφιακές εκπομπές, θέματα στα οποία η κυβέρνηση της ΝΔ εγκατέλειψε τη χώρα μας στο απόλυτο μηδέν.

Προστατεύουμε, επίσης, τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο και τους χρήστες έναντι κακόβουλου και παράνομου περιεχομένου, με σεβασμό στην πολυφωνία και την ελευθερία της έκφρασης.

Και βεβαίως, δεσμευόμαστε σε έναν οριζόντιο “Προϋπολογισμό Καινοτομίας” που θα στηρίζει τη δημιουργία περιβάλλοντος ανανέωσης της ελληνικής οικονομίας με βάση το δυναμισμό και τη γνώση. Θέλουμε τα πανεπιστήμια να μπορούν να ανταγωνιστούν δημιουργικά για να εξασφαλίσουν οικονομικούς πόρους για προγράμματα έρευνας, στο πλαίσιο συνεργασιών και με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Για το σκοπό αυτό, δεσμευόμαστε στην αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας ώστε να φτάσει το 1,5% του ΑΕΠ (με 40% ιδιωτική χρηματοδότηση), κατευθύνοντας τους πόρους με αξιοκρατικά και ανταγωνιστικά κριτήρια επιλογής, στην ενθάρρυνση της ιδιωτικής χρηματοδότησης της έρευνας, σε πολιτικές για τη μεταφορά και τη διάχυση της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε όλη την οικονομία και την κοινωνία.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη γραμμή άμυνας της χώρας έναντι της ύφεσης, του κύματος ακρίβειας και της ανατίμησης των πρώτων υλών;

Πιστεύω ότι τελείωσε **η εποχή της εύκολης ανάπτυξης** που χαρακτήρισε τη



μεταπολιτευτική περίοδο, με την εκτεταμένη μαύρη οικονομία, την υπέρμετρη αξιοποίηση ευκαιριακών παραγόντων, όπως το κύμα μετανάστευσης κατά τη δεκαετία του '90 και το ξεζούμισμα παραδοσιακών χαμηλής προστιθέμενης αξίας αναπτυξιακών παραγόντων, όπως η έντονη οικοδομική δραστηριότητα και ο χαμηλής ποιότητας τουρισμός.

Σήμερα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση. Την αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης ή αλλιώς την αλλαγή αναπτυξιακού προτύπου. Απαιτείται, λοιπόν, μια επανάσταση ποιότητας στην ελληνική οικονομία σε συνδυασμό με μια ουσιαστική ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού παραγωγικού και οικονομικού κεκτημένου, και όχι μια απλή διαχείριση

της οικονομίας ή επιφανειακή συμμόρφωση στις επιταγές της Ε.Ε.

Η μεταστροφή αυτή έπρεπε, κατά την άποψή μου, να είχε λάβει χώρα σταδιακά ήδη από το 2001. Δεν την κάναμε για λόγους που έχουν πολυσυζητηθεί και δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν. Τη σκυτάλη πήρε η ΝΔ, η οποία με κεντρικό σύνθημα την επανίδρυση του κράτους ισχυρίστηκε ότι μπορεί να πραγματοποιήσει αυτή τη μετάβαση. Δυστυχώς, δεν μπόρεσε. Μάλιστα, αν δούμε τις επιδόσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης σε μια σειρά από θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη θα δούμε ότι σταδιακά πάει προς τα πίσω. Δυστυχώς, με τη συμβολή και της διεθνούς οικονομικής κρίσης η ελληνική οικονομία χειροτερεύει και μεσοπρόθεσμα θα τεθεί θέμα οικονομικής ανάκαμψης.

Μεσο-μακροπρόθεσμα η βελτίωση των προοπτικών και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη στροφή προς προϊόντα και υπηρεσίες με χαρακτηριστικά ποιότητας και πραγματικής τεχνολογικής πρωτοπορίας. Αφενός, διότι η παγκόσμια ζήτηση για τέτοια προϊόντα αυξάνεται πολύ ταχύτερα από των υπολοίπων. Αφετέρου, διότι η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι μια χώρα χαμηλού κόστους εργασίας. Μία ευρωπαϊκή χώρα, μέλος της ΟΝΕ, δεν μπορεί να έχει μοντέλο εξειδίκευσης της παραγωγής παρόμοιο με αυτό της Ινδονησίας ή των βαλκανικών κρατών.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πιστεύω, και νομίζω πως ούτε η οικονομική επιστήμη συμφωνεί, με τη στήριξη συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας. Αυτό στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε ως χώρα είναι δύο πράγματα: πρώτον, ένα σύγ-

χρονο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο θεσμικό περιβάλλον που δεν θα παρεμποδίζει την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, και δεύτερον, μια πραγματική επανάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης με έμφαση στην παραγωγή έρευνας και καινοτομίας. Αν τα καταφέρουμε εκεί θα έχουμε "χτίσει" και με το παραπάνω πολλαπλές γραμμές άμυνας απέναντι, τόσο στο διεθνή ανταγωνισμό όσο και στις εκάστοτε συγκυριακές διεθνείς κρίσεις.

Στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει οι δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Πιστεύετε πως δημιουργούνται προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΣΠΑ;

Δυστυχώς, το υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης που συντηρεί χωρίς να μεταρρυθμίζει η ΝΔ έχει φτάσει στα όρια του, έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του. Πρόκειται για μια θεμελιώδη παραδοχή, στην οποία πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε αν θέλουμε να αναζητήσουμε νέους τρόπους διεξόδου από την κρίση. Αλλωστε, καταγράφεται με εντυπωσιακό επώδυνο τρόπο σε όλους τους σχετικούς διεθνείς δείκτες.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 4 χρόνια **έχουμε σταθερή πτώση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας από την 37η θέση το 2004 στην 65η θέση** της παγκόσμιας κατάταξης το 2008. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια **συνεχής επιδείνωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου**, το οποίο από € 9,7 δις το 1994 έφθασε τα € 41,5 δις το 2007, δυστυχώς παρά την επιτάχυνση των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια.

Και βεβαίως, η πραγματική βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας μας είναι το **μεταπολεμικά ιστορικό υψηλό ρεκόρ στο**

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, ύψους 14,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2007 από 11,1% το 2006. Μια εξαιρετικά δυσάρεστη εξέλιξη που ουσιαστικά σημαίνει ότι το εξωτερικό μας χρέος έχει ξεπεράσει το 80% του ΑΕΠ, μακράν η χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε.-13 (δεύτερη η Πορτογαλία με περίπου 65% και τρίτη η Ισπανία με 48%), με αποτέλεσμα πρακτικά, η χώρα να χρεώνεται, δηλαδή να "πουλάει" το μελλοντικό της κεφάλαιο, για να χρηματοδοτήσει μία κατανάλωση που ξεπερνά την παραγωγή της.

Σε αυτό το περιβάλλον και υπ' αυτές τις συνθήκες, δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Είναι ανεπίτρεπτο το "δημοκρατικό έλλειμμα" της μη συμμετοχής των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, βιομηχανιών αλλά και των μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων, στα κέντρα λήψης αποφάσεων

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Χρειάζεται “Προϋπολογισμός Καινοτομίας” για την ανανέωση της ελληνικής οικονομίας

Πώς θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η καλύτερη συνεργασία των φορέων του δηmosίου και των επιχειρήσεων κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις, αλλά και τα φαινόμενα διαφθοράς;

Για το ΠΑΣΟΚ, είναι ανεπίτρεπτο το “δημοκρατικό έλλειμμα” της μη συμμετοχής των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, των Βιομηχανιών αλλά και των Μικρών και Μεσaiών Επιχειρήσεων, στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι των θεσμοθετημένων Οργανώσεων και Φορέων των ελληνικών Επιχειρήσεων, θα έπρεπε να συμμετέχουν κανονικά στις διαδικασίες



Σχετικά με το ΕΣΠΑ, η εθνική συμμετοχή θα έπρεπε να ανέλθει κατά μέσον όρο τουλάχιστον στο 40% του συνολικού προϋπολογισμού

αξιολόγησης και έγκρισης των κοινοτικών κονδυλίων, ώστε οι αποφάσεις να μη λαμβάνονται κεκλεισμένων των θυρών από την κρατική γραφειοκρατία και τους προϊστάμενους υπουργούς, αλλά μέσα από Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν κατά περίπτωση εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων.

Η ευρεία εκπροσώπησή τους δύναται να ενισχύσει τη διαφάνεια, να βελτιώσει την πληροφόρηση για τα διαθέσιμα προγράμματα και να αυξήσει την αξιοπιστία της κατανομής των κοινοτικών πόρων, αίροντας ταυτόχρονα το πέπλο μυστηρίου που διέπει τη χρηματοδότηση δράσεων για την ελληνική επιχειρηματικότητα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ποια κατά τη γνώμη σας θα ήταν τα μετρήσιμα αποτελέσματα που θα καθιστούσαν το ΕΣΠΑ επιτυχημένο και αποτελεσματικό για την ελληνική οικονομία;

Το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί επισήμως πως οι ανθρωπίνους πόροι πρέπει να αποτελέσουν την κορυφαία προτεραιότητα για τη νέα προγραμματική περίοδο. Έχει, μάλιστα, προτείνει και συγκεκριμένο μέγεθος για τις δράσεις που θα στηρίξουν την προσπάθεια μετάβασης στην κοινωνία της γνώσης, προτείνοντας το 40% του προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ να διατεθεί για το σκοπό αυτό. Δυστυχώς, η κυβέρνηση προτάσσει στα λόγια μόνο τους ανθρωπίνους πόρους ως πρώτη προτεραιότητα του ΕΣΠΑ. Προτείνει δε,

το μερίδιο του ΕΚΤ να ανέλθει μόλις στο 27% του συνολικού προϋπολογισμού. Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα αφορά στις επιλογές χρηματοδότησης της κυβέρνησης στα περιφερειακά προγράμματα. Προβλέπεται συγκεκριμένα να διατεθεί μόνο το 39% των πόρων, μια μικρή βελτίωση δηλαδή εντελώς ανεπαρκής. Το ΠΑΣΟΚ αντιθέτως, πιστεύει ότι στα περιφερειακά προγράμματα θα έπρεπε να διατεθούν τουλάχιστον 50% των πόρων του ΕΣΠΑ, σε μια λογική περιφερειακής αποκέντρωσης του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της υλοποίησης.

Τέλος για το ΕΣΠΑ, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως η εθνική συμμετοχή θα έπρεπε να ανέλθει κατά μέσον όρο τουλάχιστον στο 40% του συνολικού προϋπολογισμού. Μια εθνική συμμετοχή της τάξης του 40% σημαίνει πως στα 20 δις του ΕΣΠΑ θα προστεθούν περίπου άλλα 15 δις ευρώ εθνικοί πόροι, ανεβάζοντας το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού στα 35 δις. Αντιθέτως, η κυβέρνηση, πιστή στο δόγμα της για περιορισμό των δημόσιων επενδύσεων και δαπανών, διεκδίκησε και πέτυχε για την εθνική συμμετοχή, μόλις το ποσοστό του 15%, δηλαδή μικρότερο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη χώρα. **Σ**

Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι Βουλευτής ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος για θέματα Ανάπτυξης.