



Σ Π Υ Ρ Ο Σ Κ Τ Ε Ν Α Σ

Από τον Amstrad στη διαδικτυακή μάχη



Δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου άνθρωπο της πληροφορικής. Οφείλω ωστόσο πολλά σε αυτήν. Από το 1987 που απέκτησα τον πρώτο μου υπολογιστή - έναν **Amstrad 2086** έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια. Και σίγουρα στο διάστημα αυτό ολόκληρη η επαγγελματική μου δραστηριότητα συνδέθηκε άρρηκτα με την εξέλιξη της πληροφορικής, του Internet και των τηλεπικοινωνιών. Αυτά που μπορούσα να πετύχω το 1987 είναι απείρως υποδεέστερα αυτών που έχω τη δυνατότητα να κάνω σήμερα και ως ένα βαθμό να τα πραγματοποιώ.

As επιχειρήσουμε όμως ένα φλις - μπακ σε εκείνη την εποχή. Στο μικρό δημοσιογραφικό γραφείο μου, ξεφυλλίζοντας το "**Fortune**", στάθηκα στο αφιέρωμα για τις **500** σημαντικότερες αμερικανικές

Όταν έδινα την εντολή για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων των 500 μεγαλύτερων εμπορικών επιχειρήσεων, σηκωνόμουν από το γραφείο, έφτιαχνα καφέ και όταν επέστρεφα η εκτύπωση συνεχιζόταν... Αυτά που μπορούσα να πετύχω το 1987 είναι απείρως υποδεέστερα αυτών που έχω τη δυνατότητα να κάνω σήμερα και ως ένα βαθμό να τα πραγματοποιώ

του Lord of the Rings

επιχειρήσεις. Ήταν η στιγμή που μου γεννήθηκε η ιδέα να ασχοληθώ με κάτι αντίστοιχο, "φωτογραφίζοντας" τα οικονομικά αποτελέσματα των σημαντικότερων ελληνικών επιχειρήσεων. Η ιδέα αυτή έπεσε στην κυριολεξία στο πιο εύφορο έδαφος: τότε εργαζόμουν στο "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ", την εφημερίδα που εκείνη την εποχή πρώτη εισήγαγε τους υπολογιστές στη δημοσιογραφία. Την εκπαίδευσή μας είχε αναλάβει ο **Σταύρος Ξενικουδάκης**. Στο περιθώριο των μαθημάτων, είχα παρακαλέσει το Σταύρο να μου φτιάξει ένα πρόγραμμα που θα με βοηθούσε να κάνω πράξη την ιδέα μου. Έτσι και έγινε: το πρόγραμμα ετοιμάστηκε και στην εφημερίδα άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα συγκρίσιμα στοιχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων ελληνικών επιχειρήσεων. Ήταν μια ενδιαφέρουσα εποχή. Ένα από αυτά που θυμάμαι ήταν η "ταλαιπωρία" του καπνέου του Amstrad. Όταν έδινα την εντολή για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων των 500 μεγαλύτερων εμπορικών επιχειρήσεων, σηκωνόμουν από το γραφείο, έφτιαχνα καφέ και όταν επέστρεφα η εκτύπωση συνεχιζόταν...

Από το σπόρο αυτό, γεννήθηκε ένα "**δέντρο**". Και οι πρώτες δημοσιογραφικές έρευνες εξελίχθηκαν σε μια ενδιαφέρουσα εκδοτική προσπάθεια, που δεν έχει πολλά να ζητήσει από τις αντίστοιχες έρευνες του "Fortune". Χρειάστηκε βεβαίως επίπονη εργασία και προσπάθειες σχεδόν **20 χρόνων** για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όλοι εμείς όμως που διασταυρώσαμε το βηματισμό μας σε αυτή τη δραστηριότητα που σήμερα ακούει στο όνομα **STAT BANK** νιώθουμε την ικανοποίηση ενός πετυχημένου εγχειρήματος. Το βέβαιο πάντως είναι: τίποτε δε θα μπορούσε να γίνει χωρίς την πληροφορική, χωρίς τα νέα προϊόντα της, χωρίς τις νέες δυνατότητες που κάθε φορά αυτή μας παρέχει.

Στο διάστημα αυτό στον κόσμο της πληροφορικής άλλαξαν πολλά: εταιρίες γεν-

νήθηκαν, μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν, άλλαξαν χέρια. Άλλες πάλι έκλεισαν. Η χώρα διαχειρίστηκε σημαντικά κοινοτικά κονδύλια, χωρίς ωστόσο να μειώσει την τεχνολογική διαφορά που τη χωρίζει από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αντιθέτως, νιώθει να έχει μεγαλύτερη απόσταση από αυτές. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που ορισμένοι δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους για τις εξελίξεις στην αγορά της πληροφορικής. Η κατάρρευση σημαντικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα ορισμένων που διαχειρίστηκαν χρήματα άλλων ανθρώπων, είναι ασφαλώς ένα ισχυρό πλήγμα που επιτείνει τον προβληματισμό.

Ο τροχός, όμως, γυρνά και μαζί του προχωρεί και η αγορά της πληροφορικής. Σε αυτήν θα έχουν θέση μόνον όσοι διαίσθανθούν αυτό που έρχεται και διαθέτουν **σχέδιο, μυαλό και κότσια** να το ακολουθήσουν. Και αυτό που έρχεται είναι πολύ ελπιδοφόρο: ξεφυλλίζοντας τις

σελίδες του "**Βήματος**" από το διαδίκτυο μπορεί να δει κανείς τα άσματα που έχει κάνει ο τύπος με τη βοήθεια της πληροφορικής. Από δείγματα έχουμε, όμως, στην καθημερινότητά μας. Ένα από αυτά μου προσέφερε ο γιος μου ο **Ιάσωνας**: πριν λίγες ημέρες με τους συμμαθητές του "συνέτριψαν" δύο ομάδες μαθητών από τη Γαλλία και την Αγγλία, σε διαδικτυακή μάχη του Lord of The Rings. Τα παιδιά αυτά κοιτούν στα μάτια τους συνομηθίκους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη και οφείλουμε - κράτος και ιδιωτικός τομέας - να μην τους απογοητεύσουμε. Το οφείλουμε στη **νέα γενιά** και σε όλες μετά τη δική μας, που νιώθουν την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν πιο δυνατούς υπολογιστές, πιο γρήγορο Internet και περισσότερο έξυπνες τηλεπικοινωνίες. ⓘ

Ο κ. Σπύρος Κτενάς είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα "Το Βήμα".

Ο γιος μου ο Ιάσωνας πριν λίγες ημέρες με τους συμμαθητές του "συνέτριψαν" δύο ομάδες μαθητών από τη Γαλλία και την Αγγλία σε διαδικτυακή μάχη του Lord of The Rings. Τα παιδιά αυτά κοιτούν στα μάτια τους συνομηθίκους τους στην υπόλοιπη Ευρώπη και οφείλουμε - κράτος και ιδιωτικός τομέας - να μην τους απογοητεύσουμε. Το οφείλουμε στη νέα γενιά και σε όλες μετά τη δική μας που νοιώθουν την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν πιο δυνατούς υπολογιστές, πιο γρήγορο Internet και περισσότερο έξυπνες τηλεπικοινωνίες